

Debat

Telefon 99353535 E-mail debat@nordjyske.dk

Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

Vi har noget at lære af andre lande

Af Leo Thysk

Kirstine Jensens Vej 12, 9240 Nibe

SKATTEOPKRÆVNING: Skatteminister Karsten Lauritzen udtrykker - og set fra hans side af bordet måske forståeligt nok - irritation over, at Schweiz ikke er samarbejdsvillig omkring inddrivelse af skattegæld hos danskere, der har flyttet bopælen til Schweiz. Han vil nu kalde den schweiziske ambassadør til møde herom, hvorfor der er grund til at ønske Karsten Lauritzen held og lykke hermed. Mere fremadrettet var det dog, om Danmarks skatteminister fik genoprettet effektive skatte- og inddrivelsesmetoder her til lands, som hans nuværende chef Lars Løkke og tidligere chef Anders Fogh så skammelig fik ødelagt i 00'erne, via centraliseringer af skatteopgaven fra kommunerne til staten, talrige omstruktureringer og masseopsigelser, der har kostet samfundet mange milliarder kroner.

Men desværre har alle skatteministre siden Foghs og Løkses katastrofer i 00'erne, ikke formået at få rettet op herpå. Og indtil videre er der ingen tegn på, at vi med Lauritzens mange ord men få handlinger, kommer tilbage til normal effektivitet omkring opkrævning af skatter, som dengang opgaven hørte til kommunernes virke. I Schweiz er det nærmest utænkeligt, at borgere med skattegæld kan undgå myndighedernes opmærksomhed i adskillige år, ligesom man i Schweiz heller ikke baserer hele butikken på usammenhængende it-systemer og digitalisering, uden tilhørende tilstrækkelige bemanning i deres offentlige virke. Så den rigtige vej frem for Karsten Lauritzen er, at han først og fremmest søger at lære om skatteopkrævning i de lande, hvor opgaven kører godt, i stedet for at forsøge at tørre tåbelige politiske beslutninger i Danmark af på de nationer, der har en velfungerende og effektiv offentlig sektor.

» Den rigtige vej frem er at søge at lære om skatteopkrævning i de lande, hvor opgaven kører godt.

PÅ KANTEN

Naturens samvittighed

SELVERKENDELSE: Tænk nu, hvis skovskaden selv vidste af sin skønhed! Tror I så ikke, den ville blive umådeholdent indbildsk? Og tænk, hvis himmelhvælvingen en næsten skyfri, lun sommerdag pludselig fik stemme og udråbte sin dybde og vidde i en kæmpe-mæssig lovsang, så vi på jorden måtte holde os for ørene, fordi det alligevel blev for meget af det gode?

Men hverken skovskaden, himmelhvælvingen eller den brogede blomsterpragt i have og vild natur véd af sig selv og kan derfor give stemme eller røst til deres egen skønhed.

De er i dén forstand tavse og umælende, at de blot er, men ikke selv kender til deres eksistens. Hvis de i bedste fald kommunikerer med deres omgivelser, så er det udelukkende som led i deres overlevelse. Blomsten dufter og klæder sig i de stærke, skønne farver for at lokke bierne til, så de kan sikre artens overlevelse. Og hvis jeg - eller en regulær videnskabsmand - ville fortsætte med at beskrive blomster og natur på dén måde, ville det for mennesker, der lytter, næsten være, som om jeg tog livet ud af dem.

DET MÆRKELEGE er, at vi mennesker ikke kan nøjes med en neutral beskrivelse af naturen.

Når eksempelvis digteren beskriver en solopgang som et stort øje, der langsomt begynder at kigge op fra horisonten og til sidst skuer ud over hele verden, så er det stadig den samme sol, som astronomen studerer på computerskærmen for at analysere dens stråler eller kemiske sammensætning - uden, vel at mærke, pludselig at bryde ud i lovsang. Med fodnoter!

Og når Jakob Knudsen i den populære salme 'Se, nu stiger solen af havets skød' digter om, hvordan den opgående sol bevirker, at man selv kan "føle morgen i sjæl og krop" (v. 3), så er det jo ikke, fordi han ser syner, hallucinerer eller har røget sig vind og skæv. Det er, fordi han som menneske ikke alene véd af sin egen eksistens, men også hvilken forbløffende indvirkning vejrlig, natur, medmennesker og omverden har på det følsomme sind.

MENNESKET ER ånd og natur. På én gang. Fjernede man ånden fra mennesket, var vi

» Globaliseringen i dag er på mange måder et udtryk for, at økonomien er løbet fra politikken. Politisk magt er ikke, hvad den har været, og selve statsapparaterne svækkes over for markedet.

CLAUS BRYLD, professor i historie på RUC, i kronik i Politiken

alene et dyr. Hvilket vi også er. Men fordi vi også er ånd, kan vi vide om os selv og den verden, der omgiver os; og tankevækkende nok tilmed give den tavse, umælende natur røst og stemme i digtning, sang, kultur og kunst - såvel som i naturvidenskab, der ydermere kan indprente os vigtigheden af at passe godt på naturen.

Men fordi mennesket således er den eneste slags natur, der ved af sig selv som både natur og ånd, véd vi også af, at vi skal dø. Med åndens eller bevidsthedens gradvise, men sikre tilsynekomst, indtræffer også bevidstheden om, at vi skal dø. Ikke til at begynde med, ganske vist, for teenageren tror for en tid, han eller hun er udødelig. Hos teenageren skaber ånden det vist nok velkendte overmod, der får forældrene til at ryse overbærende på hovedet.

Når de gamle grækere ovenover indgangen til Apollon-templet i Delfi skrev de berømte ord "Kend dig selv!", var det ikke en opfordring til at skaffe sig et forudsigeligt overblik over ens indlysende talenter. Så man med støtte fra de forblændede forældre dernæst kan melde sig til X-factor. Nej, "Kend dig selv" var en alvorlig formaning til først og sidst at kende sin begrænsning; herunder navnlig, at man skal dø.

Formaningen er rettet til ånden. Ikke til naturen, for den er i sig selv ligeglad. Men det er dén ånd ikke, som samtidig er natur. Og det er kun mennesket. Betydningfuldt nok samtidig med, at grækerne på det tidspunkt i historien næsten var som en slags teenager, der troede, de først og fremmest var ånd og derfor egentlig udødelige?!

DEN MODNE, ædruelige og besindige ånd véd godt med sig selv, at den tilmed er natur og iagttagere og erfarer med tiden, hvordan kroppen langsomt ældes, bliver langsom og adstadig og uundgåeligt går mod alderdom og endelig død. Ånden eller selvbevidstheden - hvad enten den er overmodig eller nøgtern - er ikke en nødudgang for en dødsforskrækket natur, der ikke vil være sig selv. Dør kroppen, dør ånden.

Der findes ikke spøgelser!

HENRIK BANG-MØLLER har siden 2000 været sognepræst i Skagen-Hulsig pastorat. Cand. theol. fra Københavns Universitet 1999.

Skal vi betale - skal alle betale



Af Bjarne Laustsen

folketingsmedlem (S), medlem af energiudvalget, Drosselvænget 2, 9530 Støvring Bjarne.Laustsen@ft.dk

FORBINDELSE: Anny Winther (V) opfordrer os (5.10.) til at stå sammen. Jeg kunne sådan set ikke være mere enig, især ikke når det gælder en ny tredje

vestlig Limfjordsforbindelse. Men et langt liv i politik og som tillidsmand har lært mig, at det ofte er sådan, at den der blinker først ender med at tabe.

Når Anny og andre gode Venstre-folk har blinket et helt år nu og begynder at tage afstand fra det, som samtlige nordjyske kommuner, regionsrådet og arbejdsmarkedets parter har været enig om i flere år - at der var brug for en ny fjordforbindelse uden brugerbetaling og som Henrik Dam Kristensen på Socialdemokratiets vegne for forhandlet en linjeføring, som jeg også formoder ligger fast - så kan jeg jo ikke forstå, at med så klare beslutninger om, hvad det er nordjyderne ønsker sig, nemlig at det både er statens ansvar og uden brugerbetaling og en linjeføring, der ligger fast, at man midt i vadestedet begynder at sprede tvivl om egen beslutning.

Jeg synes, at der er god grund til at holde fast i det principielle om, at det er gratis at køre på de danske statsveje, når du har købt og betalt din bil plus vægtafgift, der er jo også afgift på drivmidlerne. Så hvis man går ind for yderligere brugerbetaling og synes, at det ikke længere er statens ansvar at drive det overordnede vejnet, men ønsker en ny finansiering, for det at køre på de danske landeveje, så er det ok med mig, men så må det gælde alle i hele landet og ikke bare folk i Vendsyssel.

Jeg skal nok i den kommende tid prøve at samle de nordjyske folketingsmedlemmer for at se, om vi kan finde fælles fodslag, men det er altså også vigtigt, at man lokalt og især i egne rækker i Venstre holder fast i de tidligere indgåede aftaler, for vi deler jo nøjagtig det samme synspunkt, nemlig at det haster med at finde en erstatning for Limfjordsbroen og den snart 50-årige tunnel.

» Der er god grund til at holde fast i det principielle om, at det er gratis at køre på de danske statsveje.

Astronomisk beløb

Af Bent Hedegaard

Aldrupvej 175, 9690 Fjerritslev.

EU-FLYTTUEUDGIFTER: EU bruger årligt i omegnen af 1,5 milliard kroner på transport mellem Bruxelles og Strasbourg. Et astronomisk beløb, der svarer til aflønning af 7000 sosu-assistentter på årsbasis. Hvis man har en monopollignende status, har man en ganske særlig forpligtelse til at opføre sig ordentligt. Ifølge DR-journalist Ole Ryborg var det den besked, EU gav til Google sammen med en bøde på 18 milliarder kroner.

Dronningeriget er ikke en bananrepublik

Af Finn Gunst

pensioneret overlærer, Fuglsang Allé 116, 2700 Brønshøj Finn.Gunst1@skolekom.dk

LÆRERLOCKOUT: Forleden bekræftede DF's Kristian Thulesen Dahl, at den daværende regeringstop, Helle Thorning-Schmidt (S) og Bjarne Corydon (S) samarbejdede med KL om lærerlockouten i 2013. I forhold til overens-

komstforhandlinger siger den danske model, at både regering og folketing skal have en meget kraftig armslængde til disse forhandlinger. Det var ikke tilfældet i 2013. Trods dette har minister Sophie Løhde (V) på en konference op til de kommende OK-forhandlinger sagt: "Det er afgørende for mig, at lærernes nuværende

arbejdstidsregler fastholdes ved OK18". På baggrund af disse forhold er der indkaldt til samråd på Christiansborg og Lærernes Centralorganisation overvejer en erstatningssag for brud på ILO-konventionen. Den danske model fremmer samarbejde og ro på arbejdsmarkedet - dronningeriget er ikke en bananrepublik!

FORLYSTELSER

REFORMATIONENS SALMER
I NYT TONESPROG
Onsdag den 11. oktober kl. 19.30



Budolfi Kirke
aalborgdomkirke.dk

FILHARMONISK KOR, Aalborg
CHR. PRÆSTHOLM, orgel
M. T. ØSTERGAARD, dir.

Fri entré